

MÜSLÜMAN NASIL OLMALI

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ*

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُسْلِمُ مَنْ
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ)

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: **“Ey iman edenler! Allah’a karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can verin.”** (En’âm, 6/102)

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resulü Ekrem (s.a.s.) şöyle buyuruyor: **“Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir.”** (İbni Hanbel VI.22)

Okunan ayet-i kerime ve hadis-i şerife göre Müslüman: Allah (c.c.)’ın birliğine ve Allah’tan başka ilâh olmadığına, meleklerle, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, hayır ve şer her şeyi Allah’ın yaratmasıyla olduğuna, kalbi ile inanır ve inandığını dili ile ikrar eder. Allah (c.c.)’ın emrettiği ve peygamberin gösterdiği şekilde namazını kılar, orucunu tutar, zekâtını verir, yetimlere, yoksullara, muhtaçlara, hısımlarına ve akrabalarına, yolda kalmışlara yardımda bulunur. Tehlikeli vaziyetlerde sarsılmaz, gevşeklik göstermez. Felâketleri metanetle karşılar, muvaffak olmak için bütün kudretini sarf eder, çaresizliğe karşı tahammül gösterir.

Aziz Cemaat!

Hakiki Müslüman anne ve babaya itaat eder. Onlara karşı gelmez, onların kalbini kırarak sözlerde, işlerde bulunmaz. Sözünde durur, emanete hıyanet etmez. Bütün vazifelerini en iyi şekilde yapmaya çalışır.

Üstünü, başını, kirden, pastan; kafasını ve kalbini kötü fikirlerden ve fena huylardan cismen ve ruhen temizliğiyle herkese örnek olmaya çalışır. Allah (c.c.)’a ve peygambere itaat eder ve ahlâkî vazifelerini tamamen yapar.

Aziz Kardeşlerim!

Müslüman; İnsanlar arasında fesat çıkarmaz. İnsanları birbirine düşürecek sözlerden ve işlerden sakınır. Kimsenin ayıplarını ve gizli hallerini araştırmaz, ortaya dökmez. Bilmediği bir şey hakkında hüküm vermez. Başkalarına karşı kibirli olmaz, büyüklük satmaz. Kötülüğün ve hayâsızlığın her türlüşünden sakınır. Özü sözüne, içi dışına uygun olur. Her nerede olursa olsun velev ki aleyhinde bile olsa hak ve adaletten ayrılmaz. Düşmanlarına karşı da adaleti gözetir, onların düşmanlıkları dolayısıyla adaleti çiğnemez. Yalan yere yemin etmez. Yalan şahitliği yapmaz. Haksızlığa karşı nefret duyar. Alçak ve değersiz arzulara uyarak doğru yoldan sapmaz. İsrraftan ve cimrilikten sakınır. Ne eli ile ne dili ile kimseyi incitmez. Komşularını çok sayar ve onları asla gücendirmez. Varlık zamanında da, darlık zamanında da başkalarına yardımda bulunur. Öfkelerini yenerek kusur ve kabahatleri af eder.

Değerli Cemaat!

İslâm’ı yaşayan bir Müslüman dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi çalışır. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için hazırlanır. Bir Müslüman için en büyük gaye, hakiki bir Müslüman olmaya çalışmak, Müslümanlığın talim ve telkin eylediği faziletleri yaşamak ve yaşatmak ve bu suretle bütün insanlara örnek olmaktır.

Hazırlayan: Hakkı KIRDALI

Kur’an Kursu Öğreticisi

GÜMÜLCİNE S. MÜFTÜLÜĞÜ