

ANNEYE HÜRMET

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Değerli Mü'minler!

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün ashabına; **“Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi?”** diye üç defa sordu. Ashabından onu dinleyenler de **“Evet, Ya Rasulallah!”** dediler. Bunun üzerine Rasul-i Ekrem Efendimiz; **“Allah’a şirk koşturmak ve anne-babaya iyi davranmamak!”** buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve **“İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak!”** buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrar etti ki, daha fazla üzülmesini istemeyen sahabe-i kiram; **“Keşke bu kadar çok tekrarlamasaydı!”** diye arzu ettiler. ⁽¹⁾

Aziz Kardeşlerim!

Dinimiz İslâm, anne-babaya iyi davranmayı bizlere emretmiştir. Zira anne ve babalarımız bizim dünyaya gelmemize vesile olan, yemeyip yediren, giymeyip giydiren, bizler için her türlü sıkıntıya şikâyet etmeden katlanıp kendilerini yıpratılan insanlar olarak, Allah’tan sonra saygıya en layık insanlardır. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak: **“Rabbim, yalnız kendisine ibadet etmenizi ve anne-babaya iyilikte bulunmayı emretmiştir. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı öf bile deme, onları azarlama, ikisine de hep tatlı söz söyle”** ⁽²⁾ buyurarak, Allah'a itaatten sonra anne-babaya karşı saygının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

Muhterem Müslümanlar!

İslâm dininde özellikle annenin yeri bambaşkadır. Nitekim Efendimiz (s.a.v.) **“En**

çok kime iyilik etmem gerek?” diye soran sahabisine üç defa **“Annene”** ⁽³⁾ diye cevap vermiştir. Anne, yavrusu için sıkıntılara en çok katlanan kişidir. Onu dokuz ay karnında taşır, emzirip besler ve büyütür. Hastalandığında evladının yanında hep annesi vardır. Evladına o kadar bağlıdır ki, evladı için canını vermektense asla çekinmez. Evladı büyüüp olgunluk çağına gelince dahi karşılıksız sevmeye devam eder.

Değerli Kardeşlerim!

Annelerimize hürmet etmek ve saygı göstermek dinimizce şüphesiz hepimizin üzerine farzdır. Onlara karşı hayatımız boyunca saygımızı yitirmemeli ve asla onları yok saymamalıyız. Haram veya zararlı bir iş olmadığı müddetçe sözlerini dinlemeli ve dediklerine itaat etmeliyiz. Sadece bayram ve özel günlerde değil, her zaman onları ziyaret etmeli, uzakta olanları ise arayıp sormalı ve herhangi bir sıkıntılarını var ise sıkıntılarını gidermeye çalışmalıyız. Yaşlandıkları zaman onları ikinci plana itmeli, her türlü ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Efendimiz (s.a.v.)’in **“Cennet annelerin ayakları altındadır”** ⁽⁴⁾ hadis-i şerifini her daim aklımızda bulundurmalıyız. Onların rızasını, duasını ve helallikini dünyada iken almalı, öldükten sonra da arkalarından dua edip onlar için hayır ve hasenatta bulunmalıyız.

Rabbim cümlemizi annelerimizin kıymetini, henüz onlar hayatta iken bilip, onların rızasını kazanan kullarından eylesin.

Hutbemi her gün namazlarımızda okuduğumuz şu dua ile bitirmek istiyorum:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.” ⁽⁵⁾

Hazırlayan: Ahmet VERGAN
Kur’an Kursu Öğreticisi

Kaynak:

1. Buhari, Şehadet 10, Edeb 6, İsti’zan 35
2. İsrâ, 17/23
3. Buhari, Edeb, 2, No: 5971
4. Nesai, Cihad, 6
5. İbrahim, 14/41

GÜMÜLCİNE S. MÜFTÜLÜĞÜ